



Underweis



Hervormde Gemeente Wartengahe - Warstiens Warten Wergea

Mei 2023

40e jaargang no. 2

In de nummer

Pag. 2
Onder de
Kersenboom

Pag. 4
Bij de vieringen

Pag. 9
Vanuit de
Kerkenraad

Pag. 11
Open-
luchtdienst

Pag. 12
Kinderpagina

Pag. 15
Belangrijke
Adressen

Pag. 16
Preekrooster



Protestantse Kerk

Warten - Warstiens - Wergea



Onder de Kersenboom: 'Prijs de dag voordat het avond is'





Pinksteren: we zullen opnieuw horen en vieren, hoe in alle talen werd verstaan wat de leerlingen van Jezus verkondigden die de Heilige Geest hadden ontvangen.

Van de dichter en predikant Jaap Zijlstra (1933 -2015) zijn Pinksterliederen in het Liedboek opgenomen. We staan stil bij het lied 690: 'Taal op de tong.' In het eerste couplet speelt Jaap Zijlstra met bekende spreekwoorden:

*"Taal op de tong,
een loflied op de lippen,
prijs ik de dag,
voordat het avond is."*

Taal op de tong? Wij hebben het hart op de tong (of niet). Een mooie treffende uitdrukking van de dichter voor het spreken en verstaan, voor de taal van Pinksteren. In dat eerste couplet draait de dichter nog een ander spreekwoord om: bekend als 'Prijs de dag niet voordat het avond is'. Oftewel juich niet te vroeg. Jaap Zijlstra draait dit om: 'Ik prijs de dag voordat het avond is'. Dat is de houding en de kracht van gelovige mensen: wij prijzen de dag, omdat deze ons gegeven is. We prijzen de dag, zonder dat we weten wat de uitkomst is. Want God is bij ons, en gaat met ons mee door onze succesvolle dagen en door onze slechte dagen. Daarom prijzen wij de dag, hoe die ook zal gaan, voordat het avond is. In dit pinksterlied 'Taal op de tong' is tegelijk Pasen zichtbaar aanwezig ('verrijzenis', 'een licht dat de duisternis te boven gaat', 'een nieuwe dag begint'). Daarover zei dichter Zijlstra: 'Het gaat op Pinksteren om Pasen.' Op Pinksteren werd het bericht van de opgestane Heer verstaan. Het raakte harten en zette mensen in beweging. De uitdrukking 'nacht en nevel' in het derde couplet is opvallend. De Nazi's gebruikten deze verhullende term voor het elimineren van verzetslieden. Zij werden in stilte weggevoerd naar de concentratiekampen. Daar mochten zij geen enkel contact met de buitenwereld hebben. Ze moesten in stilte, in nacht en nevel van de aardbodem verdwijnen. De opgaande zon verdrijft hier de nacht en de nevel. Het licht van Christus overwint dus zelfs het diepste duister. In het laatste couplet brengt de dichter het Pinksterwonder in zichzelf en in onszelf:

*"Ik loof het vuur
dat neerdaalt uit de hoogte
en ook in mij
een nieuwe dag begint."*

Het vuur van Pinksteren maakt duidelijk dat ook ik mag delen in de opstanding van Christus. Het gebeurt in mij, het kan niet zonder mij, het beweegt in mij: het nieuwe leven in Christus, tegen alle negativiteit en donkerte in.

Jaap Zijlstra was homoseksueel, hij heeft in zijn jeugd en jonge volwassenheid geworsteld met zijn geaardheid. In 1983 kwam hij tijdens een overvolle Pinksterdienst in een preek over Hooglied uit de kast. Daarvoor kreeg hij waardering en erkenning. Veel mensen die het moeilijk hadden met lhbt-thema's werden naar hem verwezen. Kort na zijn coming-out werd hij benoemd als evangelisatiepredikant in Amsterdam met als nadrukkelijke opdracht pastoraat onder lhbt-ers. In die jaren, waarin de aidsepidemie veel slachtoffers maakte, was hij hard nodig. Zijn leven lang heeft Zijlstra ervoor gekozen om zonder partner en zonder intimiteit door het leven te gaan, om 'aanvaardbaar' te zijn. Een weerbarstige realiteit!



“Als je van je geloof valt”, dan begint het pas. Liefde ontdekken. Liefde komt uit je hart, zo klinken veel liedjes. Liefde is de juiste antenne voor God. En we hebben ons hele leven wel nodig om dat te leren: met het hart kijken, met het hart relaties leggen, met het hart God zoeken en ontvangen. “Als je van je geloof valt”, alles kwijtraakt, dan groeit op den duur iets anders, iets dat steeds meer op de voorgrond treedt. Liefde! Zijn liefde voor mij en die van mij voor de medemens. De liefde zet de toon.

“Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.”

Mij treft de levenskeuze van dichter en dominee Zijlstra zeer, evenals het feit dat de kerkelijke omgeving nog steeds niet altijd vrij en veilig is om te kunnen leven met wie je liefhebt. Laten we zijn pinksterlied zingen in dankbare gedachtenis voor wat hij in taal en meeleven gegeven heeft en met hem de dag prijzen voordat het avond is.



Met Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’

kijken wij terug naar Pasen en naar de sterfdag van **Huub Oosterhuis op eerste Paasdag.**

Aan de vieringen voor deze periode van het jaar, gaat altijd heel wat aan voorbereidingen vooraf. De vastentijd. Wat een heerlijkheid om zo te kunnen samenkomen, vieren, zingen, stil zijn en een kaarsje aansteken. Her en der kleine samenkomsten in zorgcentra en in grote(re) getalen op zondagmorgen, terwijl in andere landen dit niet kan door de oorlog of gevaarlijke omstandigheden. Toch laat men het ook daar niet zomaar voorbijgaan. Dat gebeurt dan vaak op een creatieve manier.

Het is opvallend hoe het terugkerend ritueel van Pasen elk jaar plaatsvindt en ook veel aandacht trekt zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeenschap. Een sfeer van aandacht, van hoor en wederhoor bij de ontmoeting en van ontroerende kaarsjes en gebeden.

De feestdagen worden intens beleefd, het verhaal gaat door. Mooi vond ik de interactie dit jaar tussen school en dorp in Wergea. Scholieren hebben zoals gewoonlijk een aantal mensen verrast met Palmpasestokken. Ze gaven die aan mensen in het dorp waarvan ze vermoedden dat die een bemoediging nodig hadden. Een mooi gebaar dat dankbaar werd ontvangen.



Deze periode is voor de kinderen ook heel bijzonder. Ze ervaren als bijzonder het samen zijn met de familie en alles wat erbij hoort, zoals naar verhalen luisteren, een brunch houden met familie en vrienden, eieren zoeken en liedjes zingen.

Liederen, zang en muziek doen iets met mensen: ze kunnen je diep raken als je er gevoelens of wonderschone dingen in herkent. Het lijkt wel alsof een lied af en toe een snaar in je ziel kan raken, wat ontroert of blij maakt, kracht geeft, ontspant of woorden aan je gevoelens geeft. En soms tilt een lied ons boven het alledaagse uit, en verbindt het ons met de hemel.

Dat hebben veel mensen ook zo kunnen ervaren in de liederen van Huub Oosterhuis.

Zo ook dit lied van hem:

*Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.*

*Licht van mijn stad de stedehouder
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.*

*Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft.*

In de prachtige melodie van dit lied hoor je het licht over de rand van het duister heen lopen en doorbreken. Het licht komt over de horizon heen: een nieuwe dag breekt aan als die eerste dag, ooit. Daarin klinkt de echo van de schepping door uit Genesis 1 en de echo van Pasen. Want het was op de eerste dag dat het licht opkwam, en het graf leeg was. En leeg bleef. Elke dag weer klimt het licht boven de horizon uit als teken van hoop, als licht van God dat niet dooft.

De teksten van Huub Oosterhuis, die afgelopen paaszondag overleed, zijn voor veel mensen van grote betekenis. Een grote inspiratiebron.

Ds. Alice Buizer-Tchiengang.



Het boek 'Uittocht' van Ad van Nieuwpoort over Huub Oosterhuis bevat de laatste gesprekken over zijn leven met een aantal prachtige Oosterhuis-gedichten.



NBG



Gebed bij
4 en 5
mei /
Gebed:
Om de
vrijheid

Intercultureel boekje over Bijbel en slavernij

Kan de Bijbel helpen om zicht te krijgen op slavernij en de verwerking ervan? Daarover gaat het boekje Geroepen om vrij te zijn, met bijdragen van Afrikaanse, Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse theologen. 'Nu de afschaffing van de slavernij dit jaar breed herdacht wordt, wil het Bijbelgenootschap christenen uit allerlei kerken helpen om hierover na te denken en met elkaar in gesprek te gaan.'

Dat zegt Lydia van der Meer, verantwoordelijk voor de relatie met de kerken bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en betrokken bij dit boekje. Geroepen om vrij te zijn belicht Bijbelverhalen over slavernij en vrijheid, met reflectie- en gespreksvragen voor persoonlijk gebruik of in kringverband. Het bevat ook materiaal toegespitst op kinderen.

Schrijvers en bestelinformatie

Theologen van verschillende kerkelijke en culturele achtergrond schreven mee aan dit boekje, onder wie de Ghanese voorganger Seth Adzokatse, bisschop Renold Pansa van de Evangelische Broedergemeente (EBG) in Suriname, SKIN-voorzitter en EBG-voorganger Rhoïnde Mijns-Doth, de Antilliaanse Bijbelvertaler Marlon Winedt, en Martijn Stoutjesdijk, onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Het boekje is te bestellen via shop.bijbelgenootschap.nl voor €1,- plus verzendkosten. Het verschijnt in mei. Wie geen internet heeft kan het boekje aanvragen bij het Klantencontactcentrum, tel. 023-5146146.





Een gebed in dankbaarheid, om troost, vrede en vrijheid.

*Om de vrijheid, God,
willen we U danken.
Vrijheid om mens te zijn
om in verscheidenheid, veelkleurig
met elkaar en voor elkaar
voor uw aangezicht te leven.*

*Duur bevochten is ze.
Velen dragen nog de littekens mee
van verlies van geliefden,
van verwondingen opgelopen
in de strijd.*

*We bidden U voor hen die
de herinneringen met zich meedragen
aan wat gebeurde, toen.*

*Om de troost van uw nabijheid
voor een ieder die rouwt.
Om het verlies van
degenen die hen lief zijn.*

*We bidden U voor hen die
vandaag leven te midden van oorlog
en moeten vechten voor hun vrijheid.*

*We bidden U voor hen
die verlangen naar
een leven in vrijheid,
onbezorgd en onbekommerd.*

*Dat de dag mag komen
waarop Uw vrede vaardig wordt over allen,
vijanden elkaar de hand zullen reiken
en ieder mens in vrijheid leeft
in de naam van Jezus Messias.*

Amen

(door ds. Ruud Stiemer)



Klaas Koopman

Sinds begin maart 2023 woont Klaas Koopman niet meer in Wergea. Hij is verhuisd naar Nijlânstate, Nijlân 235, 9036 KN Menaldum.

Het is een mooi verzorgingstehuis en wij hopen dat hij zich er snel thuis mag voelen.

Meeleven

Het omzien naar elkaar hoort vanzelfsprekend bij een kerkelijke gemeente. Ik ben onder de indruk van hoe serieus dit genomen wordt in onze dorpen. Velen hebben oog voor de ander, staan voor de ander klaar, leven mee, gaan op bezoek. Maar krijgt de één niet (veel) meer aandacht dan de ander?

En belangrijker nog: wordt er niemand vergeten? Daarom doe ik hierbij de oproep om aan mij te laten weten welke oudere aandacht nodig heeft. Wij horen en zien ook niet alles.

U kunt mij daarover bellen of mailen (058-2159100 / alicebuizer@gmail.com)

De ontmoeting rond films en kunst.

In het afgelopen seizoen was bijzonder fijn om ons te verdiepen aan de hand van films en kunst in "de Frissel". Daaraan konden we onze eigen levenservaringen spiegelen. Openhartig werd er gesproken, er is veel geleerd en veel gedeeld. En, het was gezellig! Meerdere deelnemers wilden dat we ermee doorgaan. Als commissie laten wij via "Underweis" weten wanneer dat zal zijn. Dan kunnen andere dorpsgenoten zich aansluiten.

Wat gebeurt er veel in mensenlevens.... Laten we met elkaar meeleven in tijden van ziekte en zorg. Een kaartje kan al veel betekenen.

Een gebed van Sytze de Vries gaat over dat omzien en meeleven:

*Wij bevelen elkaar
aan in Uw hoede,
en niet minder
in elkaars aandacht en liefde:*

*een open oor
voor wat elk van ons te zeggen heeft,
meelevend
met wie rouwen om hun verlies,
zorgzaam voor wie het alleen gaan
te zwaar is,
het naderend einde
te beangstigend,
luisterend
naar wie leven met vele vragen
behoedzaam
om de wonden die wij
elkaar gemakkelijk toebrengen.*

Met een hartelijke groet voor u en jullie!



Aanmoediging voor het eindexamen of het afronden van het schooljaar.

De maand mei is voor veel leerlingen een bijzondere en spannende periode. Ze staan voor hun examen en sommigen zijn daarmee al begonnen. Wij hopen voor alle examenkandidaten dat de examens voor hen goed gaat verlopen.



Jullie allemaal veel succes toegewenst!

Vanuit de kerkenraad.

Als ik dit stukje zit te schrijven is het prachtig voorjaarsweer. De natuur laat zich weer op zijn mooist zien. Denk maar aan de tuin met zijn prachtige voorjaarsbloemen en de bloesems aan de bomen en niet te vergeten de prachtige gekleurde polders met de meest uiteen lopende felle kleuren van de verschillende voorjaarsbollen.

De veertigdagentijd hebben wij in onze gemeente zover de diensten het toe lieten ook met de symbolische [bloem] schikkingen gevierd, gemaakt door Fokje Hoekstra .

De eerste schikkingen hadden een sober karakter, de veertigdagentijd begint immers sober en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur was dan ook gedurende de hele periode paars. Naarmate we dichterbij Pasen kwamen werden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen veranderde de kleur van de bloemen in wit. Met de meditatieve tekst

*nieuw leven
de dood overwonnen
kleuren geuren
kringloop
begin zonder eind*

Op paaszondag stond het paaskruis (gemaakt door Halbe v/d Berg) voor de ingang van de kerk, prachtig versiert met bloemen (door Anneke en Piet Gerbens) als welkom en paasgroet voor gasten en gemeenteleden die samen met ons het paasfeest mee wilden vieren.

Zondag 28 mei 1^e Pinksterdag.

Deze zondag worden er 4 ambtsdragers bevestigd:

Leentje Kalsbeek diaken, Grietje v/d Velde diaken, Aletta Vries ouderling,
Dick de Ruiters rentmeester.

Fijn dat er meerdere mensen bereid zijn gevonden om onze kerkenraad op welke manier dan ook te versterken. Hierbij wil ik Froukje Hoekstra en Wouter Schuurmans zeker niet vergeten!



Bloemengroet

De bloemengroet van onze gemeente ging deze keer naar:

Maart

- 05 mevr. Tjippie Hoekstra Warten
- 12 dhr. en mevr. Jan en Aaf Veldhuis Warga
- 26 dhr. Wigle Vriezinger Warga

April

- 02 dhr. Anton Nieuwdam Leeuwarden
- 08 dhr. en mevr. Anneke en Piet Gerbens Warstiens
- 16 mevr. Ytje Hooistra Warten
- 23 mevr. Geertje Boermans Wergea





OPENLUCHTDIENST

Datum: 11 juni 2023

Locatie: Fonejachtbrug / Warten

Aanvang: 10.30 uur inloop met:
11:00 uur dienst



(bij slecht weer: Andreaskerk te Garyp)

De dienst wordt verzorgd door:
Gospelband "Sinjael"



Thema:



Stoel meenemen



Kinderpagina

Naast de bijbel zijn er een heleboel kinderbijbels en andere boeken waar de verhalen uit de bijbel in net wat andere woorden verteld worden. Er zijn ook verhalen die door bijbelverhalen geïnspireerd zijn. Dat betekent dat een bijbelverhaal de schrijver of verteller op een idee bracht van een nieuw verhaal. Zo'n verhaal staat hieronder. Toen Toon Tellegen het paasverhaal las, kreeg hij het idee van dit verhaal over een rups:

Er zat een rups langs de weg.
En hij zat heel erg stil.
Hij zei niemand gedag.
Zo kenden de dieren hem
helemaal niet.

Normaal was rups altijd degene die HALLO schreeuwde nog voordat je hem had gezien.
Hé wat is er rups, zei sprinkhaan,
HE WAT IS ER, riep hij, GEEF EENS ANTWOORD!

Maar de rups bleef zitten, stil, en zei nog steeds niks.
Kun je niet opstaan rups, zei mier, wacht maar ik help je wel even.
En hij stak zijn handen onder rups zijn armen en hees hem overeind maar op zijn eigen benen staan dat deed rups niet.

Mier liet hem maar weer zakken, en zo zat hij daar weer stil, en zei niks, die rups. Ook het duwen van de tor, en het kietelen van de meikever, en het blazen van de krekkel, en het smeken van de bij, en het spugen van de vlieg, en het schelden van de duizendpoot, hielp helemaal niks.

Toen kwam het lieveheersbeestje voorbij.
Eerst keek hij maar eens goed.
Hij zei niks en hij deed niks.
Hij ging alleen maar zitten.
Naast rups. Langs de weg.

Zo zat hij daar een dag.
En een nacht.
En nog een dag.
En na drie dagen hoorde hij zachtjes kraken.
Dat was de rups... die open ging.

Aha, zei het lieveheersbeestje.
Ik wist wel dat je het in je had.
Toe maar... wees niet bang
En in het licht van de eerste zonnestrallen, sloeg de vlinder zijn vleugels uit.





KID - KERK 2023

VRIENDSCHAP IN KLEUREN

Vriendschap kent vele vormen en kleuren. Er is de vriendschap tussen mensen onderling, de vriendschap tussen ons en Jezus en natuurlijk de vriendschap tussen God en de mensen. We kunnen niet zonder echte vriendschap!

Mijn hart was al blij op het eerste moment: je lachte naar mij en dat voelde bekend. We speelden en praatten en aten ons brood, zo werden we vrienden - de kleur was **rood**.

We gaan eropuit en we maken veel lol, we durven en duikelen, niets is te dol. we kibbelen ook, maar toch hou ik van je. Zo is het met vrienden - de kleur is **oranje**.

Voor mij ben jij helder en eerlijk als goud. Ik voel me zo licht omdat jij van me houdt. Dat jij me ziet staan, dat betekent heel veel! Zo stralen we samen - de kleur is **geel**.

Jij bent als een boom die schaduw biedt, ik mag bij je schuilen als het giet. Alles bloeit op wat we samen doen. Vriendschap is groeien - de kleur is **groen**.

Soms komt de sleur en de klad erin. Vriendschap geeft lucht voor een nieuw begin. Kun jij me vergeven, vergeef ik jou: dan is er nieuw leven - de kleur **lichtblauw**.

Diepe gedachten, een vraag in de nacht, antwoorden waar je zo lang op wacht ... Met jou kan ik praten, jouw oren zijn trouw Vriendschap is aandacht, de kleur **donkerblauw**.

Door dik en dun, warm en koud, nat en droog: vriendschap is rond als de regenboog. Van rood tot aan blauw is een heel palet. Vriendschap is alles, de kleur **violet**!

Knutsel: Vriendschap in kleuren

Met de woorden van dit gedichtje kun je ook een slinger maken. Het is leuk om samen met de kinderen deze slinger van kleuren te knutselen. Voor in de kamer of voor het raam !

Nodig:

- stevig papier in zeven kleuren:

rood, oranje, geel, groen, lichtblauw, donkerblauw, paars/violet.

- Schaar.
- Zeven splitpennen.
- Schrijfstift (hier is een witte gebruikt).
- Splitpennen of lijm/plakband



Doen:

Schrijf bovenaan elk papier een zinnetje:

- Rood: **een vriend is lief**
- Oranje: **een vriend maakt je blij**
- Geel: **een vriend is eerlijk**
- Groen: **een vriend laat je groeien**
- Blauw: **een vriend vergeeft je**
- Donkerblauw: **een vriend luistert**
- Paars: **een vriend: door dik en dun**



Knip er repen van en rond die af. Bevestig ze in de goede volgorde aan elkaar met splitpennen.



- Hang de rij als slinger op, of vorm er een staande regenboogvorm van tegen een achterwand.



Idee van 'Geloven thuis'



Lentepuzzel

PUZZELHOEKJE

1 verwantschap

2 aardmannetje

3 toezicht

4 plenzen

5 lichaamsdeel

6 voetganger

7 voetbalterm

8 de praktijk betreffend

9 iedere keer

10 vervulling

11 houtschaafsel

12 bergruimte



Vul telkens het juiste woord in. De 'o' krijg je al!

1. been voor een hond
2. stroomt door je lichaam
3. voertuig voor veel personen
4. lekkernij gemaakt van cacao
5. maand
6. kledingstuk met 2 pijpen
7. grap



3

121
181
288
305
344
480
637
684

704
982

9816

5

67398

72933

6

153905

901254

8

12342915

95399121

9

178623455

593775769





Belangrijke adressen:

Voorganger:

Ds. Alice Buizer-Tchiengang,
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden.
Tel. 058-2159100
Fax. 058-2990529
E-mail: alicebuizer@gmail.com

Ouderling/Contactpersoon voor het pastoraal werk:

Janneke de Ruiters-Donkersloot,
Palmastrjitte 6, 9005 MJ Wergea.
Tel. 058-8435549
E-mail: pw@deruiteragro.com

Ouderling/preekvoorziening:

Fokje Hoekstra-Oosting,
Hoofdstraat 66, 9003 LL Warten.
Tel. 058-2552271
E-mail: fokjehoekstra66@gmail.com

Diaken:

Harma Landheer,
Stukleane 6, 9003 XR Warten.
Tel. 058-2551746
E-mail: ghlandheer@hotmail.com

Diaken en lid van het college van rentmeesters:

Wigle Vriesinga,
De Marren 31, 9005 MS Wergea.
Tel. 058-8448499
E-mail: wigle@impactpoeder.nl

Voorzitter, penningmeester en administrateur van het College van kerkrentmeesters:

Piet van der Velde,
De Mieden 36, 9003 MS Warten.
Tel. 058-2552874
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com

Redactie Kerkblad:

Antsje de Boer v.d. Woude,
De Marren 45, 9005 NS Wergea.
Tel. 058-2552329
E-mail: boerdejan@kpnmail.nl

Contactpersonen kerkgebouwen:

Kerk Warten:

Piet van der Velde,
De Mieden 36, 9003 MS Warten.
Tel. 06-46172840
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com

Kerk Warstiens:

Hedzer Weijer,
Buorren 6, 9004 XW Warstiens.
Tel. 06-38187604
E-mail: hyweijer@gmail.com

Kerkgebouw "de Frissel Wergea":

Wigle en Fokje Vriesinga
De Marren 31, 9005 MS Wergea.
Tel. 058-8448499
E-mail: wigle@impactpoeder.nl

Bankrelaties:

College van Kerk- rentmeesters:

Banknummer: NL68 INGB 0000 6406 45.
t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten.

College van Diakenen:

Banknummer: NL40 RABO 0373 7396 56
t.n.v.: Diaconie Warten.





Hervormde
Gemeente
Wartengahe



Protestantse Kerk

Warten - Warstiens - Wergea

Kijk ook eens op de
website

www.wartengahe.nl

Kopij inleveren voor
11 september 2023 bij:

Antsje de Boer
boerdejan@kpnmail.nl



Preekrooster

Mei 2023

07	Geen dienst			
14	09.30 uur	Warten	Ds. M. Mook	In de Gerf. kerk
21	09.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Org. Jelle Visser
28	09.30 uur	Warten	Ds. A. Buizer-Tchiengang Bevesting 4 ambtsdragers m.m.v. "Ynspiraasje"	Pinksteren

Juni 2023

04	09.30 uur	Warstiens	Ds. J. van Doorn	Org. Tjibbe Reitsma
11	10.30 uur	Fonejachtbrug		Openluchtdienst
18	????			
25	09.30 uur	Warten	Ds. D. Bargerbos	Org. Jan Swart

Juli 2023

02	09.30 uur	Warstiens	Ds. J. v.d. Meer	Org. Alex Brouwer
09	09.30 uur	Wergea	Ds. A. Buizer-Tchiengang Matty Kloosterman vertelt in "De Bidler" over het project in Brazilië van Robert Smit	Org. Jelle Visser
16	Geen dienst			
23	09.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Org. Jan v.d. Wal
30	09.30 uur	Warten	Ds. J. van Doorn	Org. Jan Swart

Augustus 2023

De hele maand vakantie.

September 2023

03	Geen dienst			
10	09.30 uur	Warten	Ds. D. Bargerbos	Org. Jan v.d. Wal
17	??????	Warten	Wartenster wetterwille in een tent	
24	09.30 uur	Warten	Ds. M. Mook	Org. Jelle Visser

Oktober 2023

01	Geen dienst			
08	09.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Org. Jelle Visser
15	Geen dienst			
22	09.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Org. Jan v.d. Wal
29	09.30 uur	Warten	Ds. O. Dijkstra	??????